

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2023

Συγχαρητήρια Αικατερίνη Δημόσιου! Μας απέδειξες ότι τα νούμερα, οι καινούριες ιδέες και οι αφηρημένες έννοιες δε σε τρομάζουν! Στις προκλήσεις λες ΝΑΙ και τα καταφέρνεις!

Σήμερα ήρθες να δείξεις ότι δεν είσαι μόνο λόγια αλλά και έργα! Αντιμετώπισες αίταιητικές δοκιμασίες που σχεδιάστηκαν για σένα από Μηχανικούς! Ελπίζουμε να διασκέδασες, να ξεπέρασες τα όριά σου και να ανακάλυψες πράγματα για αυτά που μπορείς να κάνεις, που πριν δεν ήξερες!

Χρειάστηκες υπομονή, συγκέντρωση, ανθεκτικότητα. Έπρεπε να περάσεις από την ιδέα στην πράξη αλλά έπρεπε να δείξεις και εμπιστοσύνη στους υπόλοιπους στην Ομάδα. Όσο καλός και να είναι ο καθένας μας μόνος του, πάντα μπορεί, αν βρει τον τρόπο, να γίνει καλύτερος μέσα από τους άλλους! Να θυμάσαι: μία αλυσίδα είναι τόσο δυνατή όσο ο πιο αδύναμος κρίκος της. Αν βασίζεσαι σε αυτή την αλυσίδα, μικρή σημασία έχει εάν ο κρίκος που θα σπάσει είσαι εσύ.

Σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας σε αυτή τη μοναδική εμπειρία! Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που είναι ίδιο για τους ανθρώπους που πετυχαίνουν είναι ότι δε φοβούνται να κάνουν! Όταν δημιουργείς είναι σα να ζεις δύο φορές...

Ελπίζουμε να το διασκέδασες!

Φιλικά,
Η Ομάδα της Χαρισμάθειας



Χαρισμάθεια

Καί νά πού φτάσαμε ἐδῶ
Χωρίς ἀποσκευές
Μὰ μ' ἓνα τόσο-ώραῖο φεγγάρι
Καί ἐγὼ ὄνειρεύτηκα ἓναν καλύτερο κόσμο
Φτωχή ἀνθρωπότητα, δὲν μπόρεσες
οὔτε ἓνα κεφαλαῖο νὰ γράψεις ἀκόμα
Σὰ σανίδα ἀπὸ θλιβερὸ ναυάγιο
ταξιδεύει ἡ γηραιά μας ἡπειρος

Ἄλλὰ τὰ βράδια τί ὄμορφα
πού μυρίζει ἡ γῆ

Βέβαια ἀγάπησε
τὰ ἰδανικά της ἀνθρωπότητας,
ἀλλὰ τὰ πουλιά
πετοῦσαν πιὸ πέρα

Σκληρὸς, ἄκαρδος κόσμος,
πού δὲν ἀνοίξε ποτὲ μίαν ὀμπρέλα
πάνω ἀπ' τὸ δέντρο πού βρέχεται

Ἄλλὰ τὰ βράδια τί ὄμορφα
πού μυρίζει ἡ γῆ

Ἦστε ἀνακάλυψαν τὴν πυξίδα
γιὰ νὰ πεθαίνουν κι ἄλλοῦ
καὶ τὴν ἀπληστία
γιὰ νὰ μένουν νεκροὶ γιὰ πάντα

Ἄλλὰ καθὼς βραδιάζει
ἓνα φλάουτο κάπου
ἢ ἓνα ἄστρο συνηγορεῖ
γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα

Ἄλλὰ τὰ βράδια τί ὄμορφα
πού μυρίζει ἡ γῆ

Τ. Λειβαδίτης, Ἀλλά τα βράδια (ἀπόσπασμα)

Εκεῖ θα τα βρεις.
Κάποιο κλειδί
Που θα πάρεις
Μονάχα εσύ που θα πάρεις
Και θα σπρώξεις την πόρτα
Θ' ανοίξεις το δωμάτιο
Θ' ανοίξεις τα παράθυρα στο φως
Ζαλισμένα τα ποντίκια θα κρυφτούν
Οι καθρέφτες θα λάμψουν
Οι γλόμποι θα ξυπνήσουν ἀπ' τον άνεμο
Εκεῖ θα τα βρεις

Μ. Αναγνωστάκης "Εκεί" (ἀπόσπασμα)